

EKFRÄMJANDETS STORA PRIS 1993 TILL GUNNAR ALMGREN

Gunnar Almgren är mottagare av Ekfrämjandets högsta utmärkelse 1993. Priset, ett större ekskrin designat av konsthantverkaren Sigvard Nilsson, skall tilldelas person som har gjort insatser av omfattande betydelse för den svenska ädellövskogen. Det finns väl knappast någon i Sverige som bättre fyller dessa krav än Gunnar Almgren. Han har fört ut budskapet om ädellövskogsskötsel till flertalet verksamma skogvaktare i Sydsvrige. Under många år som lärare och rektor för skogsskola och skogsinstitut i Kollleberga resp. Värnamo har 100-tals sydsvenska skogstekniker fått grundläggande kunskaper i den svåra konsten att sköta ädellövskog.

Under senare tjänstgöring i Skogsvårdsorganisationen har Gunnar Almgren dokumenterat sin breda kunskap i böckerna "Ädellövskog - ekologi och skötsel" och "Lövsog". Det är två standardverk som vi länge saknat i Sverige. I ett stort antal korta kurser om ädellövskogens skötsel har han varit den givne läraren.

Gunnar Almgrens kunskaper i ädellövskogsskötsel karakteriseras av stor bredd. Han läser förutsättningarna på platsen och utifrån dessa ger han en eller flera rekommendationer om hur man skall sköta skogen mot bakgrund av skilda



Figur 1. Gunnar Almgren har mottagit Ekfrämjandets högsta utmärkelse. - Foto: Ulf Olsson

målsättningar. Hans pedagogik karakteriseras inte av några förutspådda "käpphästar" utan baseras på gedigen ekologisk grund.

Vi har haft förmånen att ha Gunnar Almgren som ordförande i Ekfrämjandet under flera år fram till 1993. Ekfrämjandet hälsar honom välkommen som debattör och kunskapsförmedlare vid många excursioner framöver.

Gustav Fredriksson

ÄDELLÖVPRISTAGARE 1993

Ekfrämjandets stora pris 1993: Gunnar Almgren, Halmstad

(Se särskild artikel s 25 av detta nr av Ekbladet)
Red.

Göteborgs och Bohus län: Fride Holmberg

Skogsmästare Fride Holmberg, född på Orust (Torbo-Morlanda) är ett välbekant namn i skogliga kretsar långt utanför länets gränser. Han har varit verksam vid Hensbacka skogsvårdsgård i mer än 40 år som rektor och lärare. Efter sin pensionering startade han en egen firma "Skogsservice Väst AB" som han fortfarande driver till gagn för länets skogsbruk.

Fride Holmberg har i första hand blivit känd som en "skogbrukets allätare" med vida intressen för såväl biologi som ekonomi och teknik. Hans kunskaper och stora intresse för skogshistoria är också betydande och många är de grupper som Fride fångat med sin berättarkonst och kunskap om skogarnas utveckling i Bohuslän.

Kanske är det ändå så, att Frides hjärta klappat mest för det biologiska. De ädla lövträden har i Fride Holmberg alltid haft en framstående talesman, även i tider då de av ekonomiska skäl trängts tillbaka. På Hensbacka och på Orust vittnar idag skogen på åtskilliga ställen om Frides omsorg för de ädla lövträden såväl i landskapsbild som i virkesproducerande bestånd. Fride Holmberg framstår mot denna bakgrund som en värdig mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris för sina insatser i Göteborgs och Bohus län.

Rune Löfving

Kronobergs län: Björn Hyltén-Cavallius, Sunnaviks gård

Av fastighetens skogsareal på 270 ha är 27 ha ädellöv (90 % ek). Dessutom finns ca 12 ha ädellövskog. Ädellövskogens ålder är i huvudsak mellan 60-130 år.

Björn har de senaste tio åren låtit gallra hela arealen. Han har därmed väsentligt förbättrat kvalitets- och dimensionsutvecklingen. I egenskap av kunnig biolog har han väl tillvaratagit möjliga naturvärden.

Björn är inriktad på att försöka öka andelen ny ädellöv genom skärm- och kantföryngring. Även ek och bok under ordinärt löv används som föryngringsform. Likaså har han provat att frihugga huvudstammar av ek i ett granbestånd. Ädellövskogens kvalitét upprätthålles genom kontinuerlig betning.

Björn Hyltén-Cavallius har ett stort intresse av att sköta gårdens ädellöv på bästa sätt och är väl kvalificerad för att premieras av Ekfrämjandet.

Roland Persson

Blekinge län: Anders Abrahamson

Bankdirektör Anders Abrahamson, Lidingö, äger och brukar skogsfastigheten Elsebråne 1:35 i Asarums socken, Karlshamns kommun sedan början av 60-talet. Av den totala skogsmarksarealen, 100 ha, är 15 ha ekskog.

Under perioden 1984-89 har ekarealen utökats med 3 ha genom plantering av dels ren ek i radförband, dels ek och björk i blandning. Ekplanteringen har vårdats omsorgsfullt. Gräsrensning, viltskydd och punktröjning har bidragit till ett mycket gott resultat. Den övriga ekskogsarealen består av välgallrade be-

stånd av varierande ålder med närmare 1000 utvalda, markerade och stamkvistade huvudstammar.

Anders tillhör den i eksköttselammanhang välkända Blekingesläkten Abrahamsson. Det är därför ingen tillfäl-

lighet, att hans intresse och ambitioner resulterat i ett föredömligt ekskogsbruk. Han har också insett värdet av att omge sig med goda rådgivare och tillhör sedan många år Ekfrämjandets medlemsskara.

Arne Mirton



EKFRÄMJANDETS 50-ÅRSJUBILEUM

Sällskapet för ekodlingens främjande bildades vid ett sammanträde i Stockholm den 20 april 1944. Bakgrunden var kriget och avspärmingen. De ekförädlade industriernas råvaruförsörjning fick helt baseras på våra egna ekskogstillgångar. Det föranledde en överavverkning som ingav farhågor för våra ekskogars fortbestånd. Något måste göras för att befrämja den framtida ekproduktionen. Garv-ämneshandlarnas företrädare hade alldeles särskild anledning till oro eftersom ersättningsråvaror inte fanns inom landet. Det var därför ingen tillfällighet att direktör Albin vid AB Tannin tog initiativet till sällskapets bildande. Han insåg från början behovet av skogsvårdsstyrelsernas medverkan. Vid det konstituerande sammanträdet fanns förutom sällskapets första ordförande, professor i skogsträdförädling Nils Sylvé, samt ett antal

representanter för större ekförädlade industrier även 14 länsjägmästare från södra Sverige.

Sällskapet för ekodlingens främjande som vid årsmötet 1970 döptes om till Ekfrämjandet, kan följaktligen i år se tillbaka på en 50-årig tillvaro. 1994 års exkursion och årsmöte i Östergötland kommer därför att präglas av olika jubileumsaktiviteter. En jubileumsskrift som speglar sällskapets verksamhet är under produktion. Där bidrar Sven Eriksson, Erik Ståål och Gunnar Almgren med minnen och erfarenheter. Den innehåller också en mängd olika artiklar av namnkunniga författare som behandlar ämnesområden inom Ekfrämjandets intressesfär. Redaktören, Ulf Olsson, kalkylerar med att jubileumsskriften kommer att omfatta 100-150 sidor. Avsikten är att den skall utkomma lagom till årsmötet i september.

Arne Mirton