

## ÄDELLÖVPRISTAGARE 1992

### **Blekinge län: Elisabeth Fernström och Erik Wallin, Stensnäs gård**

Stensnäs, stenarna vid näset, gränsar mot Pukaviksbukten och har tillhört släkten Fernström sedan 1896. Halva skogsarealen (ca 150 ha) är ädellöv av god kvalitet. Läns-skogsvaktare Oscar Fransson gallrade under 50- och 60-talen på uppdrag av Erik Fernström med kunskap och kärlek de praktfulla ekblandskogarna. 1991 gallrades 12 hektar av ett 100-120-årigt ek-bok-bestånd. "Framtidsträden" utmärktes och målades. Tillsammans med en ekkultur från 1990 utgör de värdefulla exkursionsområden. De knotiga hagmarksekarna och den vårdade ädellövskogen fyller var för sig Ekfrämjandets krav på ekpris, som tilldelas Stensnäs' nuvarande ägare, civilekonom Elisabeth Fernström.

Lantmästare Erik Wallin har varit gårdens förvaltare sedan 1985. Han har med sitt speciella intresse för ekskog och med framtidstro fått igång ett omfattande gallringsprogram.

År 1792 beskriver magistern och docenten N.H. Sjöborg på uppdrag av "Högvälborne grefve Herr Carl Wachtmeister" Blekinge län. Det kan vara så att han under sin färd genom Stensnäs gård med ängsmarkerna, de knotiga kämpaekarna och havet i blickfånget inspirerats till följande poetiska beskrivning av landskapet Blekinge: "Lugnets och de Lysande Behagens Land".

*Erik Ståål*

### **Kristianstads län: Nils Nilsson**

I Kristianstads län har årets ädellövpris tilldelats kronojägaren Nils Nilsson. Han är vid det här laget en välkänd profil bland sydsvenska lövskogsskötare. Han har på ett entusiastiskt sätt delgivit skogsmän och icke

skogsmän sina gedigna kunskaper i ämnet, särskilt på kronoparken Skärålid för vars skötsel han länge var ansvarig.

Nils Nilsson är en av de skogsmän som starkt hävdar ädellövskogens berättigande även i tider då den betraktades som en belastning i skogsbruket. Han kan stå som symbol för de skogsmän som inte bara talar om näringens långsiktighet utan också inriktar sitt handlande därefter.

*Gunnar Almgren*

### **Hallands län: Boris Karlsson**

Kronojägare Boris Karlsson i Hallands län har tilldelats årets ädellövpris. Han är en av de numera få skogsmän som besitter mycket stor erfarenhet och kompetens i ädellövskogsskötsel. En av hans största insatser är de framgångsrika självföryngringar av bokskogar som han genomfört på domänverkets marker. Med tanke på den sneda åldersfördelningen hos den svenska bokskogen är detta synnerligen lovvärt. Det ger möjligheter också för kommande generationer att få tillgång till de mångskiftande och stora värden som bokskogarna utgör i vårt land.

Boris Karlssons insatser är värda särskilt stor aktning eftersom han under en lång period av minst sagt svält intresse för lövskogbruk sett till att de ädellövskogar som varit under hans ansvar inte blivit lidande utan fått en god vård.

*Gunnar Almgren*

### **Örebro län: Göran Drakenberg**

Lantbrukare Göran Drakenberg, Sköllersta var en av värdarna vid Ekfrämjandets exkursion till Örebro län. På hans gård Sköllersta har han framgångsrikt fått fram självföryngrade bestånd av ask under en skärm av gråal eller hägg. Det är anmärk-

ningsvärt med välskötta ädellövskogar av ask, alm samt blandskogar med ask, alm och ek så långt norrut nära ekens nordgräns. Göran Drakenberg är en mycket väl-

kvalificerad ädellövpriistagare. (Läs också om Ekfrämjandets besök på Sköllersta i exkursionsrapporten på annan plats i detta nummer av Ekbladet.)

*Ulf Olsson*

## EKFRÄMJANDETS STORA PRIS 1992 TILL LENNART NORDSTRÖM

Till mottagare av Ekfrämjandets stora pris har styrelsen utsett förre professorn Lennart Nordström. Hans namn är så välkänt bland ekskogsskötare att någon närmare presentation inte är nödvändig. Han har betytt mycket, när det gällt att utveckla skötselmetoder och modeller för svensk ekskogsskötsel. Mest känd är hans metod att anlägga blandbestånd av ek och gran. Den metoden får ofta bära hans namn. Metoden går främst ut på att byta olönsam klenvirkesproduktion av ek mot lönsammare granvirke i blandbeståndets tidigare skeden.

Lennart Nordström har också under många år varit en av stöttepelarna inom Ekfrämjandet. Han har starkt bidragit till att göra våra exkursioner lärorika, och han har varit en pådrivande kraft för oss i styrelsen. Det har bl.a. resulterat i att ekskötselkurserna, ledda av Erik Ståål, kom till stånd. Vi har anledning att hysa



*Figur 1. Professor Lennart Nordström vid Ekfrämjandets exkursion i Örebro län i september 1992. - Foto: Ulf Olsson.*

stor tacksamhet till Lennart Nordström för hans insatser. Det är en stor glädje för oss att få tilldela honom detta bevis på vår uppskattning.

*Gunnar Almgren*

