

ÄDELLÖVPRISTAGARE 1991

Malmöhus län: Jens Bjerregaard, Genarp

(Se särskild artikel s 15 av detta nr av Ekbladet)

Red.

Blekinge län: Ivan och Gustav Nilsson, Sillesås (Jämjö sn)

Ivan och Gustav är söner till den framgångsrika ekodlaren Arvid Nilsson, som i 40 år med framsynthet, kärlek och omsorg vårdade sin ekskog. För ekbeståndet på Hammarby-skiftet erhöll Arvid år 1951 Ekfrämjandets först utdelade 1:a pris. Sedan dess har många årsringar ekved tillkommit och Ivan och Gustav arbetar målmedvetet med att genom gallring och stamkvistning fortsätta vården, samt att i ung blandskog också gallra fram framtidsträd av ek.

Kombinationen vacker ekskog på god skogsmark med ägare som i generationer hängivet sköter den, skapar stora framtidsvärden. Få beståndstyper kan i kraftfull elegans mäta sig med välskött ekskog.

Ivan och Gustav Nilsson är värdiga medlemmar i den lysande skara skogsmän som erhållit Ekfrämjandets pris.

Erik Ståål

Skaraborgs län: Rune och Peter Johansson

Rune Johansson och sonen Peter har på olika sätt visat stort intresse och en betydande kunnskap rörande ädellövskogens och då främst ekens vård och virkets tillvaratagande. De har i sin sågverksrörelse specialiserat sig på ädellöv och har därigenom verksamt bidragit till att intresset för anläggning, vård och tillvaratagande av ek har ökat. Åtskilliga kubikmeter ekstock och annat ädellöv har under Runes och Peters resor i länet dragits fram ur massavedsvälter vid vägarna, förädlats vid deras såg och hos snickeriföretag på olika håll.

Rune Johansson är också markvärd för ett ädellövskogsförsök som har anlagts av Skogsvårdsstyrelsen och SLU. Han har också svarat för visst material och markbehandling. Rune sköter tillsammans med Peter på ett föredömligt sätt bevakningen samt presentationen av försöket vid besök av forskare, journalister och exkursionsdeltagare.

Ingemar Åkerlund



EKFRÄMJANDETS PRIS 1991 TILL JENS BJERREGAARD

Gunnar Almgren

Jens Bjerregaard, som fått sin skogliga utbildning på Landbohøjskolen i Köpenhamn, har sedan 1959 varit skogsförvaltare på Björnstorps gods och skoglig rådgivare på en rad andra skånska skogsegendomar.

Den danska skogsutbildningen lägger betydligt större vikt vid ädellövskogsskötseln än den svenska, och Jens hade därför en solid grund att stå på när han började sin gärning i den del av Sverige där ädellövskogarna har ungefär samma omfattning som barrskogarna.

Med åren har Jens skapat sig en grundmurad position som auktoritet när det gäller sydsvensk skogsskötsel, och då kanske främst ekonomisk ädellövskogsskötsel. Han har därför ofta kommit att utnyttjas i skogsundervisningen, både som lärare och i stor utsträckning som exkursionsvärd.

När lagarna om ädellövskogarna i Sverige tillkom, med början i form av bokskogslagen år 1974, var man angelägen om att dessa skogar skulle skötas rationellt. På skogsstyrelsens initiativ startades därför kurser i bokskogsskötsel. För dessa kursers utformning, innehåll och genomförande hade Jens Bjerregaards medverkan avgörande betydelse.

Att ta del av Jens Bjerregaards kunskaper och erfarenheter har mer och mer kommit att betraktas som något självklart och ofrånkomligt för alla som velat sätta sig in i ädellövskogsskötseln konst. Med stor beredvillighet har Jens också tagit emot alla kunskapssökande trots att det måste ha inneburit en kraftig extra belastning. Vi har stor anledning att vara

tacksamma för att Jens så välvilligt delar med sig av sina erfarenheter. Det har i hög grad bidragit till att öka kunskaperna hos svenskt skogsfolk i den viktiga uppgiften att sköta våra ädellövskogar på ett ekologiskt riktigt och ett ekonomiskt rationellt sätt. Detta är helt i linje med Ekfrämjandets främsta uppgifter. Jens Bjerregaard är en värdig mottagare av Ekfrämjandets högsta utmärkelse detta år.



Figur 1. Jägmästare Jens Bjerregaard i en av sina försöksytor med bok, som röjts på olika sätt. - Foto: Ulf Olsson